



**25ο πανδημοσιοϋπαλληλικό
συνέδριο της ΑΔΕΔΥ**



Οργανωτικά

Ημερομηνία και διάρκεια συνεδρίου	Το 25ο πανδημοσιούπαλληλικό συνέδριο της ΑΔΕΔΥ πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα από 1 έως 4 Δεκεμβρίου 1983.
Συμμετοχές	<p>Το 24ο συνέδριο της ΑΔΕΔΥ αμφισβητήθηκε έντονα από τους δημοσίους υπαλλήλους, αφού οργανώσεις, όπως η ΟΛΜΕ και άλλες ομοσπονδίες της Σ.Ε.Δ.Ο. είχαν αποκλειστεί με διάφορες αστήρικτες δικαιολογίες και δεν είχαν λάβει μέρος στο συνέδριο αυτό.</p> <p>Εξάλλου ελάχιστοι σύνεδροι είχαν εκλεγεί άμεσα, για το 24ο συνέδριο. Οι περισσότεροι ήταν διορισμένοι από τα διοικητικά συμβούλια.</p> <p>Σημειώνεται ότι το Νοέμβριο του 1982 ψηφίστηκε ο νόμος 1264 που δημιουργούσε προϋποθέσεις για ένα γνήσιο, δημοκρατικό συνδικαλιστικό κίνημα.</p> <p>Στα πλαίσια της ως άνω αμφισβήτησης, αλλά και του νόμου 1264/82, άρχισε μια δικαστική διαμάχη μεταξύ της ΟΛΜΕ και τη διοίκησης της ΑΔΕΔΥ, η οποία έληξε με τη δικαίωση της ΟΛΜΕ από τον Άρειο Πάγο (απόφαση 420/1983). Με την ίδια απόφαση διορίστηκε ταυτόχρονα στην ΑΔΕΔΥ νέα προσωρινή διοίκηση.</p>
Προσωρινή διοίκηση	<p>Την προσωρινή διοίκηση αποτέλεσαν οι:</p> <p>Α΄ ΤΑΚΤΙΚΟΙ</p> <p>Ι. Από την ΟΛΜΕ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Κίτσιος Δημήτριος 2. Οικονόμου Κων/νος 3. Παντούλας Μιχαήλ 4. Ορφανουδάκης Ζαχαρίας 5. Σιγάλας Χρίστος 6. Πασχαλούδης Νικόλαος 7. Αλεξανδριδής Ανδρέας 8. Γιατράς Σπυρίδων 9. Πρίντζας Γεώργιος 10. Αγαθαγγελίδης Κυριάκος 11. Κλαουδάτος Νικόλαος 12. Ξηνταράκος Μιχαήλ 13. Τσουρουπάκης Δημήτριος 14. Καλογερόπουλος Νικόλαος 15. Ανδρέου Χρίστος 16. Μουρίκης Παναγιώτης 17. Μπούζας Γεώργιος 18. Λαρεντζάκης Παντελής 19. Γεωργιάδης Γεώργιος 20. Θεοδωρακόπουλος Φώτιος 21. Μαρκόπουλος Φώτιος 22. Καφφές Χριστόδουλος

23. Κορδώνης Γεώργιος
24. Τράντος Βασίλειος
25. Λαζάρου Απόστολος

II. Από τη ΔΟΕ

1. Παπαχρήστος Μενέλαος
2. Αλεξανδρόπουλος Θεόδωρος
3. Ιατρίδης Δημήτριος
4. Φεστεριδής Αναστάσιος
5. Μαλιωτάκης Γεώργιος
6. Μαρινάκης Αριστείδης
7. Παπαδογιαννάκης Γεώργιος
8. Τουλούπης Δημήτριος
9. Αλεξίου Δημήτριος
10. Κάκαβας Δημήτριος
11. Σωτήρης Σωτήριος
12. Δουβίτσας Ναπολέον
13. Κοτσώνης Παναγιώτης
14. Καστραντάς Απόστολος
15. Κολατσός Σπυρίδων
16. Παπαδάκης Βασίλειος
17. Κοστρίβα Ευτυχία
18. Αθανασίου Χρίστος
19. Καρκατσούλης Φώτιος
20. Γιουκάκης Ευάγγελος
21. Δρόσος Αντώνιος
22. Γλένης Νικόλαος
23. Σακαλής Γεώργιος
24. Νικολούλης Νικόλαος
25. Στουμπούδης Θεόδωρος
26. Παπαμιχαήλ Θεοχάρης
27. Τζώρτζης Παύλος
28. Ζαγκαδούλα Ελένη
29. Αγκαβανάκης Δημήτριος
30. Στρατικόπουλος Νικόλαος
31. Ψαρρός Ιωάννης
32. Χασάπης Γεώργιος
33. Έξαρχος Θεόδωρος
34. Δημητρακόπουλος Αθανάσιος

III. Από την ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

1. Βερυβάκης Δημήτριος
2. Κουτεράκης Νικόλαος
3. Φαρμάκης Αλέξανδρος
4. Μητσιόπουλος Θωμάς
5. Παρτσαλάς Βασίλειος
6. Γιαννακόπουλος Κων/νος
7. Σουμαλάς Θεοφάνης

8. Τσάπσαρης Χαρίλαος
9. Χατζημπεκιάρη Βασιλική
10. Μπέρτσου Σοφία

IV. Από την ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ

1. Ζώης Γρηγόριος
2. Λαμπρόπουλος Κων/νος
3. Αυγερίου Μαρία
4. Αλεξόπουλος Σωτήριος
5. Κατσαγάνης Δημήτριος
6. Παυλίδης Ευριπίδης
7. Βελώνης Γιασ.
8. Κοντομηνάς Ευάγγελος

V. Από την ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

1. Δέλτσας Σταύρος
2. Αρβανιτίδης Κρίτων
3. Σακκιάτης Θεοδόσιος
4. Σινάνογλου Σοφία
5. Σουκάκης Ιωάννης
6. Παππάς Αντώνιος
7. Ατματζίδου Βασιλική
8. Τσόκα Αλεξάνδρα

Β΄ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

I. Από την ΟΛΜΕ

1. Δελημπόκης Ηλίας
2. Τερζόγλου Κων/νος
3. Πιτσαρής Δημήτριος
4. Σαλτουρίδου Δέσποινα
5. Κολιούλης Χρίστος
6. Κολόκας Κων/νος
7. Μέλου Μαρίνα
8. Προβής Ιωάννης
9. Παπαβασιλείου Ευθύμιος
10. Ασπρογέρακας Νικόλαος
11. Μεταλληνού Ασπασία

II. Από τη ΔΟΕ

1. Μανδρέκας Δημήτριος
2. Χαρδαλιάς Θωμάς
3. Λαγογιάννης Αντώνιος
4. Καπράλος Ιωάννης
5. Παπασάββα Γιάννα
6. Γιαζγκουλίδης Ελευθέριος
7. Γεροστάθμης Γεώργιος
8. Λαμπάκης Μιχαήλ
9. Μπαρούτης Γεώργιος

10. Δρούγκας Αναστάσιος
11. Χατζηλίας Δημήτριος
12. Κατσιγιάννης Ιωάννης
13. Κυριακίδης Χάρης
14. Μπουζάκης Ιωσήφ
15. Κουτούλης Βασίλειος
16. Γρυδάκης Δημήτριος
17. Βαμβουκλής Δημήτριος

III. Από την ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

1. Καλιονάκης Ιωάννης
2. Κουλούζης Νικόλαος
3. Κρητικός Ιωάννης
4. Αδαμόπουλος Μιχαήλ
5. Μπογράκος Ηλίας
6. Κυριακοπούλου Ελένη
7. Κουτσουμπάς Παναγιώτης

IV. Από την ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ

1. Βουτετάκης Εμμανουήλ
2. Νικολοπούλου Ελένη
3. Κουρουκίδης Αναστάσιος
4. Παπαγεωργίου Δημήτριος
5. Σεμερτζίδου Ισμήνη

V. Από την ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

1. Αντωνιάδου Άννα
2. Παπαδημητρίου Κωνσταντίνος
3. Βουτσινάς Ανδρογιάννης
4. Καραγιάννη Πολυξένη
5. Μητρούτσικος Βάιος

Η προσωρινή διοίκηση της ΑΔΕΔΥ συνεδρίασε στις 14 Απριλίου 1983 και εξέλεξε την παρακάτω εκτελεστική επιτροπή:

**Προσωρινή
Εκτελεστική
Επιτροπή**

- Δ. Κίτσιος, πρόεδρος
- Ν. Κοντεκάκης, αντιπρόεδρος
- Γ. Σουκάκος, αντιπρόεδρος
- Γ. Μπούζας αντιπρόεδρος
- Δ. Ιατροίδης γενικός γραμματέας
- Θ. Έξαρχος, αναπληρωτής γενικός γραμματέας
- Μ. Παντούλας ειδικός γραμματέας
- Β. Παρτσαλάς ταμίας
- Δ. Αγκαβανάκης, μέλος
- Α. Δρόσος, μέλος
- Κ. Λαμπρόπουλος, μέλος

- Μ. Ξηταράκος, μέλος
- Κ. Οικονόμου, μέλος
- Μ. Παπαχρήστος, μέλος
- Θ. Σουμαλάς, μέλος
- Α. Φεστερίδης, μέλος
- Χ. Σιγάλας, μέλος .

Η προσωρινή διοίκηση που διορίστηκε από τον Άρειο Πάγο προχώρησε στην εκκαθάριση του μητρώου μελών. Όσες οργανώσεις δεν πραγματοποίησαν εκλογές με απλή αναλογική και παρουσία δικαστικού αντιπροσώπου αποκλείστηκαν από το συνέδριο.

Το μέτρο καθορίστηκε έτσι ώστε σε κάθε 375 ψηφίσαντες στα πρωτοβάθμια σωματεία, να αντιστοιχεί ένας σύνεδρος στην ΑΔΕΔΥ.



*Τα μέλη της
Εκτελεστικής
Επιτροπής κατά τη
διάρκεια του 25ου
συνεδρίου της
ΑΔΕΔΥ,
το Δεκέμβριο
του 1983*

Συμμετοχές

Τελικά στο 25ο συνέδριο έλαβαν μέρος οι παρακάτω οργανώσεις:

α/α	ΟΡΓΑΝΩΣΗ	Αριθμός σωματείων	Φυσικά μέλη
1	Ομοσπονδία Δημοτικών Υπαλλήλων Ελλάδας / ΟΔΥΕ/ (δευτεροβάθμια οργάνωση με πρωτοβάθμια μέλη κατά περιφέρεια / Δήμο ή νομό)	73	3.500
2	Ομοσπονδία Λειτουργών Τεχνικής - Επαγγελματικής Εκπαίδευσης / ΟΤΕΕ/ (δευτεροβάθμια οργάνωση με πρωτοβάθμια μέλη κατά περιφέρεια).	43	3.000
3	Πανελλαδική Ομοσπονδία Παρασκευαστών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων / ΠΟΠ-ΑΕΙ (δευτεροβάθμια οργάνωση με πρωτοβάθμια μέλη κατά Πανεπιστήμιο).	7	1.350
4	Σύλλογος Υπαλλήλων Ελεγκτικού Συνεδρίου (ενιαίος και μοναδικός σύλλογος με μέλη υπαλλήλους ανεξάρτητα βαθμού ή κλάδου ή κατηγορίας. Ανήκει στην εποπτεία του πρωθυπουργού).	1	655
5	Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης - Ελλάδος / ΟΛΜΕ (δευτεροβάθμια οργάνωση με πρωτοβάθμια μέλη κατά νομό ή περιφέρεια).	78	30.000
6	Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας / ΔΟΕ (δευτεροβάθμια οργάνωση με πρωτοβάθμια μέλη κατά νομό ή περιφέρεια).	157	40.000
7	Πανελλαδική Ομοσπονδία Τεχνικών Δημοσίων Υπαλλήλων / ΠΟΤΕΔΥ (δευτεροβάθμια οργάνωση με πρωτοβάθμια μέλη πανελληνίας μορφής κατά ειδικότητα).	11	10.000
8	Πανελλαδική Ομοσπονδία Διοικητικού Προσωπικού Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ΠΟΔΠ - Α.Ε.Ι. (δευτεροβάθμια οργάνωση με πρωτοβάθμια μέλη κατά Πανεπιστήμιο).	15	1.505
9	Πανελλαδική Ομοσπονδία Δημοσίων Υπαλλήλων Γραφικών Τεχνών / ΠΟΔΥΓΤ (δευτεροβάθμια οργάνωση με πρωτοβάθμια μέλη στο Εθνικό Τυπογραφείο και στην Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος).	2	367
10	Πανελλαδική Ομοσπονδία Υγειονομικού Προσωπικού Αγροτικών Ιατρείων και Υγειονομικών Σταθμών. (δευτεροβάθμια οργάνωση με πρωτοβάθμια μέλη κατά νομό.	25	1.327
11	Πανελλαδική Ομοσπονδία Ταμιακών Υπαλλήλων / ΠΟΤΥ (δευτεροβάθμια οργάνωση με πρωτοβάθμια μέλη κατά περιφέρεια).	3	1.742

Συμμετοχές

α/α	ΟΡΓΑΝΩΣΗ	Αριθμός σωματείων	Φυσικά μέλη
12	Σύλλογος Μονίμων Υπαλλήλων Υπουργείου Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος και ΝΠΔΔ (ενιαίος και μοναδικός πανελλήνιας μορφής, σύλλογος στο χώρο του Υπουργείου).	1	750
13	Ομοσπονδία Διοικητικού Επιστημονικού Προσωπικού Δημοσίων Υπηρεσιών / ΟΔΕΠΔΥ (δευτεροβάθμια οργάνωση με πρωτοβάθμια μέλη πανελλήνιας μορφής κατηγορίας κατά Υπουργείο).	21	3.992
14	Πανελλήνιος Ένωσης Εφοριακών Υπαλλήλων / ΠΕΕΥ (δευτεροβάθμια οργάνωση με πρωτοβάθμια μέλη πανελλήνιας μορφής και κατηγορία).	7	6.500
15	Ενιαίος Σύλλογος Υπαλλήλων Υπουργείου Εμπορίου (ενιαίος και μοναδικός, πανελλήνιας μορφής, σύλλογος στο χώρο του Υπουργείου).	1	1.250
16	Ομοσπονδία Υπαλλήλων Λιμένων Ελλάδας / ΟΜΥΛΕ (δευτεροβάθμια οργάνωση με πρωτοβάθμια μέλη κατά λιμάνι και ειδικότητα).	7	2.000
17	Πανελλήνια Ομοσπονδία Μηχανογραφικών Δημοσιοϋπαλληλικών Οργανώσεων / ΠΟΜΗΔΟ (δευτεροβάθμια οργάνωση με πρωτοβάθμια μέλη κατά μηχανογραφικό κέντρο).	7	1.211
18	Πανελλήνιος Ομοσπονδία Υπαλλήλων Τελωνοφυλακής / ΠΟΥΤ (δευτεροβάθμια οργάνωση με πρωτοβάθμια μέλη κατά περιφέρεια).	13	1.300
19	Πανελλαδική Ομοσπονδία Συλλόγων Προσωπικού ΙΚΑ/ΠΟΣΠΙΚΑ (δευτεροβάθμια οργάνωση με πρωτοβάθμια μέλη κατά περιφέρεια).	16	2.188
20	Πανελλήνιος Ομοσπονδία Υπαλλήλων Αγροφυλακής / ΠΟΥΑ (δευτεροβάθμια οργάνωση με πρωτοβάθμια μέλη κατά κατηγορία).	7	600
21	Πανελλήνια Ομοσπονδία Δημοσίων Διοικητικών Υπαλλήλων - Κλάδου ΜΕ / ΠΟΔΔΥ - ΜΕ/ (δευτεροβάθμια οργάνωση με πρωτοβάθμια μέλη πανελλήνιας μορφής κατηγορίας ΜΕ).	7	7.460
22	Πανελλήνιος Ομοσπονδία Δημοσίων Υπαλλήλων Κλάδου ΜΕ / ΠΟΥΚΜΕ (δευτεροβάθμια οργάνωση με πρωτοβάθμια μέλη πανελλήνιας μορφής και κατά περιφέρεια κατηγορίας ΜΕ).	26	4.487

Συμμετοχές

α/α	ΟΡΓΑΝΩΣΗ	Αριθμός σωματείων	Φυσικά μέλη
23	Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Επιστημονικού Υγειονομικού Προσωπικού ΙΚΑ/ΠΟΣΕΥΠΙΚΑ/ (δευτεροβάθμια οργάνωση με πρωτοβάθμια μέλη κατά νομό).	17	2.938
24	Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Εργαζομένων ΙΚΑ (ΠΟΣΕ/ΙΚΑ)	20	3.000
25	Πανελλαδική Ομοσπονδία Κοινοτικών Υπαλλήλων / ΠΟΚΥ (δευτεροβάθμια οργάνωση με πρωτοβάθμια μέλη κατά νομό).	38	2.317
26	Ομοσπονδία Κοινοτικών Υπαλλήλων Ελλάδας / ΟΚΥΕ (δευτεροβάθμια οργάνωση με πρωτοβάθμια μέλη κατά νομό).	17	2.055
27	Ομοσπονδία Επιστημονικού Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης/ ΟΕΠΤΑ (δευτεροβάθμια οργάνωση με πρωτοβάθμια μέλη κατά περιοχές κατηγορία ΑΤ).	3	483
28	Ομοσπονδία Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδας (ΟΔΥΕ)	60	2.911
29	Ομοσπονδία Συλλόγων Υπηρεσίας Πολιτικής Αερο- πορίας (ΟΣΥΠΑ)	14	1.248
30	Πανελλήνια Ομοσπονδία Υγειονομικών Υπαλλήλων ΙΚΑ (ΠΟΥΓΙΚΑ)	6	900
31	Πανελλαδική Ομοσπονδία Εργαζομένων Δημοσίων Νοσοκομείων (ΠΟΕΔΗΝ) (δευτεροβάθμια οργάνωση με πρωτοβάθμια μέλη κατά νομό).	50	11.716
ΣΥΝΟΛΟ		747	152.752

Ημερήσια διάταξη

Τα θέματα που περιλαμβάνονταν στην ημερήσια διάταξη ήταν τα παρακάτω:

1. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

- α. Έκθεση πεπραγμένων Ε.Ε. και Γ.Σ.
- β. Οικονομικός ισολογισμός και απολογισμός
- γ. Οικονομικός προϋπολογισμός
- δ. Έλεγχος πεπραγμένων

2. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

- α. Οργάνωση και δομή του συνδικαλιστικού κινήματος
- β. Λήψη απόφασης για τροποποίηση καταστατικού
- γ. Εγγραφή οργανώσεων

3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ

- α. Ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο
- β. Α.Τ.Α.
- γ. Αλλαγή φορολογικού συστήματος

4. ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

- α. Οργάνωση - λειτουργία
- β. Εκδημοκρατισμός Δ.Υ. κώδικα - πολιτικά δικαιώματα Δ.Υ.
- γ. Υπηρεσιακές μεταβολές

5. ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ

- α. Τροποποίηση συνταξιοδοτικής νομοθεσίας
- β. Επικουρικά ταμεία
- γ. Στέγαση Δ.Υ.

6. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

7. ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

Οι εργασίες του συνεδρίου-αποφάσεις

Στιγμιότυπο από την πανηγυρική συνεδρίαση του 25ου συνεδρίου. Διακρίνονται από αριστερά μεταξύ των άλλων ο Δημήτρης Μπέης, δήμαρχος Αθηναίων, ο Λευτέρης Βερυβάκης, η Μαρία Δαμανάκη, ο Γεράσιμος Αρσένης, ο Μένιος Κουτσόγιωργας, ο Μπάμπης Δρακόπουλος, ο Χαράλαμπος Πρωτόπαπας και ο εκπρόσωπος του αρχιεπισκόπου Σεραφείμ.



Λογοδοσία της προσωρινής διοίκησης

Ο απολογισμός της απερχόμενης προσωρινής διοίκησης όπως κατατέθηκε στους αντιπροσώπους είχε ως εξής:

«Η διοίκηση της ΑΔΕΔΥ που σήμερα παρουσιάζεται στο 25ο πανδημοσιοϋπαλληλικό συνέδριο, για να λογοδοτήσει, είναι, όπως ξέρετε, διορισμένη με δικαστική απόφαση και συγκεκριμένα την 420/1983 απόφαση του Αρείου Πάγου. Αυτό σημαίνει ότι στο τρίτοβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο των Δ.Υ. υπήρξε κάποιο πρόβλημα, κάποια ανωμαλία. Επομένως είναι υποχρέωσή μας να παρουσιάσουμε με λίγα λόγια τα γεγονότα και την αναγκαιότητα που οδήγησαν στο διορισμό προσωρινής διοίκησης.

«...Η γνησιότητα και η νομιμότητα του 24ου Συνεδρίου της ΑΔΕΔΥ που έγινε το 1979, αμφισβητήθηκε από τη συντριπτική πλειοψηφία των δημοσίων υπαλλήλων. Είχαν καταγγελθεί τότε από τους συνέδρους και τις οργανώσεις, μια σειρά από παράνομες και αντικαταστατικές ενέργειες...»

Η γνησιότητα και η νομιμότητα του 24ου Συνεδρίου της ΑΔΕΔΥ που έγινε το 1979, αμφισβητήθηκε από τη συντριπτική πλειοψηφία των δημοσίων υπαλλήλων. Είχαν καταγγελθεί τότε από τους συνέδρους και τις οργανώσεις, μια σειρά από παράνομες και αντικαταστατικές ενέργειες. Αναφέρουμε τις πιο χαρακτηριστικές:

1. - Ελάχιστοι σύνεδροι ήταν εκλεγμένοι από τις Γενικές Συνελεύσεις των οργανώσεών τους, όπως ορίζει το καταστατικό, ενώ οι υπόλοιποι ήταν διορισμένοι από τα Δ.Σ. των οργανώσεών τους, που σε μερικές περιπτώσεις ήταν και αμφισβητούμενα.
2. - Υπήρξαν σύνεδροι που το καταστατικό των οργανώσεών τους εγκρίθηκε ένα χρόνο μετά το συνέδριο. Δηλαδή υπήρξαν σύνεδροι ανύπαρκτων οργανώσεων. Και όχι μόνο δεν αποκλείστηκαν, αλλά εκλέχτηκαν στο Γ.Σ. και την Ε.Ε.
3. - Μέσα στο συνέδριο δεν τηρήθηκαν οι διαδικασίες που προβλέπει το καταστατικό και είναι γνωστό ότι κλήθηκε η αστυνομία και έβγαλε από την αίθουσα τους συνέδρους.
4. - Κατά τη διαλογή των ψηφοδελτίων η εφορευτική επιτροπή διασκορπίστηκε και κάθε μέλος της έπιασε από μια γωνιά στην αίθουσα του Γενικού Χημείου του Κράτους

και καταμετρούσε ψηφοδέλτια και σταυρούς προτίμησης, ενώ παράλληλα απαγορεύτηκε η είσοδος και παραμονή στην αίθουσα στους πάντες, είτε ήταν υποψήφιοι, είτε ήταν εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι των υποψηφίων ή των οργανώσεων.

5. - Το βράδυ η εφορευτική επιτροπή διέκοψε τη διαλογή των ψηφοδελτίων και έκλεισε τις κάλπες και τα ψηφοδέλτια στις τουαλέτες του Γενικού Χημείου του Κράτους για να συνεχίσει τη διαλογή την άλλη μέρα.

6. - Απέκλεισε από το συνέδριο την ΟΛΜΕ, αν και ποτέ δεν υπήρξε απόφαση για διαγραφή της.

Κατά του κύρους του 24ου Συνεδρίου και των εκλογών προσέφυγαν τότε δύο οργανώσεις. Σύμφωνα με τον αριθμό των οργανώσεων που παρουσίασε στο συνέδριο η τότε Διοίκηση της ΑΔΕΔΥ, οι δυο οργανώσεις υπερέκλυπταν το 1/30 των οργανώσεων - μελών της ΑΔΕΔΥ που είναι απαραίτητο για την προσφυγή. Στο δικαστήριο όμως, η έκπτωτη σήμερα διοίκηση, παρουσίασε ένα αριθμό οργανώσεων - μελών της ΑΔΕΔΥ, πολύ μεγάλο, με αποτέλεσμα να απορριφθεί η προσφυγή των δύο οργανώσεων για τυπικούς λόγους.

Ακολούθησαν αγώνες μέσα στο Γ.Σ. όλο το μετέπειτα χρονικό διάστημα, αλλά και από τις οργανώσεις. Σχεδόν καθημερινά καταγγελλόταν η διοίκηση που προήλθε από το 24ο συνέδριο του 1979, ως νόθα και παράνομη και ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι δε δέχονται μια τέτοια διοίκηση να τους εκπροσωπεί. Επιβεβαίωση όλων αυτών κατά τρόπο συντριπτικό υπήρξε το αποτέλεσμα της απεργίας που κήρυξε στις 11 Μάρτη 1983. Ούτε το 2% των Δ.Υ. δεν ακολούθησε τη νόθα και παράνομη διοίκηση.

Μετά την ψήφιση του Ν. 1264/82 η νόθα διοίκηση προκηρύσσει αιφνιδιαστικά το 25ο συνέδριο για τις 31 Αυγούστου 1983, χωρίς να κάνει εκκαθάριση μητρώων κ.λπ., όπως επέβαλε ο νέος νόμος. Σαν αιτιολογία, πρόβαλε το Ν. 1264/82 που όριζε τη θητεία σε 3 έτη.

Στις 27-7-82 η ΟΛΜΕ κάνει προσφυγή για λήψη ασφαλιστικών μέτρων για να μην πραγματοποιηθεί το συνέδριο, αφού δεν τηρήθηκε ο νόμος και δεν έγινε η εκκαθάριση των μητρώων. Στις 30-7-82 βγαίνει η απόφαση που δικαιώνει την ΟΛΜΕ και σταματά το συνέδριο. Όταν γίνεται η κανονική δίκη το δικαστήριο δέχεται την προσφυγή της ΟΛΜΕ και θεωρεί ότι η θητεία της διοίκησης της ΑΔΕΔΥ έληξε. Επομένως η ΑΔΕΔΥ ήταν χωρίς διοίκηση. Η ΟΛΜΕ τότε με παρεμβάσεις και άλλων πέντε οργανώσεων ζητά να διοριστεί από το πρωτοδικείο διοίκηση της ΑΔΕΔΥ. Το πρωτοδικείο δέχεται το αντίθετο τώρα ισχυρισμό της ΑΔΕΔΥ, ότι η θητεία είναι τετραετής και δεν διορίζει νέα διοίκηση. Το ίδιο δέχτηκε και το εφετείο στο οποίο συζητήθηκε η προσφυγή των οργανώσεων. Οι οργανώσεις δικαιώθηκαν τελικά στον Άρειο Πάγο.

Έτσι η διοίκησή μας που διορίστηκε με την 420/83 απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου της χώρας, όπως αναφέραμε παραπάνω, ανέλαβε τα καθήκοντά της στις 8 του Απρίλη 1983. Πριν όμως προχωρήσουμε στην παρουσίαση των πεπραγμένων είναι ανάγκη να περιγράψουμε και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες αναλάβαμε τη διοίκηση της ΑΔΕΔΥ, αλλά και την κατάσταση που βρήκαμε, τόσο στον οργανωτικό, όσο και στον οικονομικό τομέα.

«... με την ανακοίνωση της απόφασης του Αρείου Πάγου υπήρξε ένα αίσθημα ανακούφισης στους Δ.Υ. από το γεγονός ότι έφευγε από την ηγεσία του τριτοβάθμιου συνδικαλιστικού μας οργάνου μια διοίκηση που, όπως αναφέρθηκε ήδη, θεωρήθηκε νόθα και αμφισβητήθηκε ότι μπορεί να εκπροσωπεί τους Δ.Υ. αμέσως μετά από το 24ο συνέδριο...»

Οι συνθήκες μπορεί να θεωρηθούν για μας ευνοϊκές, γιατί με την ανακοίνωση της απόφασης του Αρείου Πάγου υπήρξε ένα αίσθημα ανακούφισης στους Δ.Υ. από το γεγονός ότι έφευγε από την ηγεσία του τριτοβάθμιου συνδικαλιστικού μας οργάνου μια διοίκηση που, όπως αναφέρθηκε ήδη, θεωρήθηκε νόθα και αμφισβητήθηκε ότι μπορεί να εκπροσωπεί τους Δ.Υ. αμέσως μετά από το 24ο συνέδριο. Αυτή η ικανοποίηση των Δ.Υ. που εκδηλώθηκε με διάφορους τρόπους προς τη διοίκησή μας, εξουδετέρωσε τα μειονεκτήματα μιας διορισμένης διοίκησης.

Οι συνθήκες αυτές βοήθησαν τη νέα διοίκηση να προχωρήσει στο έργο της με περισσότερη αποτελεσματικότητα, αφού είχε την συμπαράσταση και βοήθεια της συντριπτικής πλειοψηφίας των Δ.Υ. και των οργανώσεων.

Όσο όμως ευνοϊκές ήταν οι συνθήκες αντιμετώπισής μας από το σύνολο σχεδόν των Δ.Υ., τόσο δυσμενής ήταν η κατάσταση που βρήκαμε και αντιμετωπίσαμε στον οργανωτικό και οικονομικό τομέα, όταν χρειάστηκε να παραλάβουμε την ΑΔΕΔΥ.

Στον οργανωτικό τομέα δεν μπορούσαμε να διανοηθούμε ότι ήταν δυνατό να υπάρχει μια τέτοια απαράδεκτη κατάσταση.

Συγκεκριμένα:

- 1) 36 "φάκελλοι", που υποτίθεται πως ήταν το αρχείο περιείχαν ανακατωμένα έγγραφα, αποκόμματα εφημερίδων, ανακοινώσεις, ακόμα και άσχετα και άχρηστα χαρτιά.
- 2) Ένα μικρό πρωτόκολλο που δεν εξυπηρετούσε το σκοπό για τον οποίο υπήρχε χωρίς καμιά ένδειξη για το που μπορείς να βρεις το έγγραφο, που είναι καταχωρημένο και σε ποια χρονολογία αναφέρεται, και χωρίς καμιά επικύρωση.
- 3) Πρακτικά της Ε.Ε. μόνο από τις 7-11-73 και μετά σε τέσσερα βιβλία που όμως δεν είναι χρησιμοποιημένα ως το τέλος όλα. Στο πρώτο βιβλίο από τις 280 σελίδες είναι χρησιμοποιημένες μόνο οι 73, στο τρίτο από τις 400 σελίδες μόνο οι 350 και στο τέταρτο συνεχίσαμε εμείς. Υπάρχουν πρακτικά κανονικά με υπογραφές, που διαγράφονται με την ένδειξη "άκυρο", χωρίς πράξη ακύρωσης, και πολλά που δεν είναι υπογραμμένα απ' όλα τα μέλη, που υποτίθεται ότι ήταν παρόντα.
- 4) Δεν υπήρχε Μητρώο Οργανώσεων, ούτε φάκελλος αιτήσεων των οργανώσεων που ζητούσαν εγγραφή.

Και για να μην επεκταθούμε περισσότερο αναφέρουμε μόνο το γεγονός ότι στις 29 Μαρτίου 1983, δηλαδή μια μέρα μετά την εκδίκαση της αίτησης αναίρεσης στον Άρειο Πάγο, η προηγούμενη Ε.Ε. "ενέκρινε το πρωτόκολλο καταστροφής αρχείου και υλικού που υπέβαλε η επιτροπή, που "είχε συγκροτηθεί"(Πρακτικό 68/1983).

Αυτό το πρωτόκολλο καταστροφής αρχείου και υλικού, δεν είναι καταχωρημένο στα πρακτικά, ούτε πουθενά υπάρχει για να ξέρουμε τί συγκεκριμένα καταστράφηκε. Ακόμα το πρακτικό 68/83 στο οποίο αναφέρεται η απόφαση για καταστροφή, του αρχείου και υλικού έχει μόνο επτά υπογραφές ενώ παρόντες φέρονται δέκα τέσσερις (14) με σύνολο μελών της Ε.Ε. δέκα επτά (17).

Σε όλα αυτά είναι ανάγκη να προσθέσουμε και μια ακόμα παρανομία. Αυτή η απόφαση της Ε.Ε. αλλά και άλλες ποτέ δεν πήγαν στο Γ.Σ. για να επικυρωθούν όπως επιβάλει το καταστατικό. Συνεπώς όχι μόνο οργάνωση δεν υπήρχε, αλλά ούτε και υποτυπώδες έστω αρχείο.

«...Στον οικονομικό τομέα, η ίδια και χειρότερη κατάσταση. Αντί χρήματα παραλάβαμε χειρότερη κατάσταση. Αντί χρήματα παραλάβαμε χρέη...»

Στον οικονομικό τομέα, η ίδια και χειρότερη κατάσταση. Αντί χρήματα παραλάβαμε χρέη. Τα ακριβή νούμερα θα σας τα παρουσιάσει ο ταμίας. Εδώ θα περιγραφεί σε αδρές μόνο γραμμές η εικόνα, της οικονομικής κατάστασης που βρήκαμε: 217.554 δρχ. καταλογιστική πράξη του Ι.Κ.Α. για ένσημα των υπαλλήλων της ΑΔΕΔΥ για το έτος 1982. Πέντε υπαλλήλους απλήρωτους επί 5 μήνες και ένας απολυμένος με απλήρωτη την αποζημίωσή του. Λογαριασμοί ΔΕΗ, ΟΤΕ, απλήρωτοι και κομμένα τα τηλέφωνα. Χρέη στο δικηγόρο και άλλους.

Ακόμα τις τελευταίες μέρες διαπιστώθηκε ότι η ΑΔΕΔΥ χρωστά στο Μ.Τ.Π.Υ. κάπου 750.000 για κοινόχρηστα από την εποχή που ήταν στα γραφεία της οδού Λυκούργου 10.

Αυτά μαζί με τους τόκους, πρόστιμο κ.λπ. (υπάρχει δικαστική απόφαση) δεν ξέρουμε κατά πόσο περνούν το εκατομμύριο. Από πληροφορίες που τελευταία είχαμε, σε λίγες μέρες θα κοινοποιηθεί η απόφαση.

Κάτω απ' αυτές τις οργανωτικές και οικονομικές δυσκολίες από τη μια μεριά και το μικρό διάστημα των 8 μηνών που όριζε η απόφαση του Αρείου Πάγου για να πραγματοποιήσουμε το 25ο Συνέδριο από την άλλη, το έργο μας γινόταν πολύ δύσκολο. Πέρα απ' όλα αυτά έπρεπε αμέσως να αντιμετωπίσουμε και τα συσσωρευμένα καυτά δημοσιούπαλληλικά προβλήματα.

Σήμερα, που το 25ο πανδημοσιούπαλληλικό συνέδριο της ΑΔΕΔΥ αρχίζει τις εργασίες του, η προσωρινή διοίκηση αισθάνεται ικανοποίηση γιατί μπόρεσε να φέρει σε πέρας και μέσα στις προθεσμίες ένα τόσο δύσκολο έργο που γίνονταν δυσκολότερο από τις συνθήκες που περιγράψαμε παραπάνω.

Στόχος μας από την πρώτη στιγμή ήταν να φτάσουμε σε ένα συνέδριο μαζικό, αντιπροσωπευτικό, γνήσιο και δημοκρατικό. Έτσι προχωρήσαμε στην εκκαθάριση των μητρώων και την εγγραφή όλων των οργανώσεων που επιθυμούσαν την εγγραφή τους στην ΑΔΕΔΥ και πληρούσαν τις προϋποθέσεις του Ν. 1264/82. Διαγράψαμε μόνο εκείνες τις οργανώσεις που δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις του Ν. 1264/82.

Είναι αξιοσημείωτο να αναφέρουμε ότι η προηγούμενη διοίκηση δεν έδωσε ποτέ στοιχεία για το πόσες οργανώσεις ήταν μέλη της ΑΔΕΔΥ και τον αριθμό των Δ.Υ. που εκπροσωπούσε η κάθε μια, ούτε στις οργανώσεις μέλη, που επανειλημμένα ζήτησαν με έγγραφά τους αυτά τα στοιχεία, ούτε και στα μέλη του Γ.Σ., που επίσης τα ζήτησαν. Έτσι μη έχοντας τέτοια στοιχεία για να συγκρίνουμε πόσοι δημόσιοι υπάλληλοι αντιπροσωπεύονταν στο 24ο Συνέδριο το 1979, μπορούμε να υπολογίσουμε, αφαιρώντας από το σύνολο των Δ.Υ. τα μέλη των οργανώσεων που δεν ήταν γραμμένο στην ΑΔΕΔΥ, ότι δεν αντιπροσωπεύονταν ούτε οι μισοί.

Για να επιτευχθεί αυτή η μεγάλη συμμετοχή η Ε.Ε. κάλεσε όλες τις οργανώσεις, μέσα από τον τύπο και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αλλά και με έγγραφά της, όταν είχε διευθύνσεις, σε πολλές συγκεντρώσεις και έδωσε ανακοινώσεις και συνεντεύξεις. Έτσι ύστερα από πολλές και επίμονες προσπάθειες, ήρθε σε επαφή με όλες τις δημοσιούπαλληλικές οργανώσεις, συζήτησε τα προβλήματά τους, και τις ενημέρωσε για το κάθε τι που έχει σχέση με τη μαζικοποίηση του συνδικαλιστικού μας κινήματος. Τα αποτελέσματα όλων αυτών των προσπαθειών τα βλέπουμε στο δημοκρατικό μας 25ο συνέδριο, που είναι το μαζικότερο, αντιπροσωπευτικότερο και γνησιότερο στην ιστορία της ΑΔΕΔΥ.

Πρέπει να επισημάνουμε σαν γεγονός ιδιαίτερης σημασίας το ότι μέχρι στιγμής δεν υπήρξε καμιά κατηγορία από πουθενά, σχετικά με τις διαδικασίες εκκαθάρισης των

«...Αυτή τη στιγμή υπάρχει πλήρες αρχείο των οργανώσεων-μελών της ΑΔΕΔΥ, με όλα τα απαραίτητα στοιχεία (καταστατικό, μητρώο μελών κ.λπ.) και είναι στη διάθεση κάθε οργάνωσης - μέλους οποιοδήποτε στοιχείο την αφορά και την ενδιαφέρει...»

μητρώων και των εγγραφών των οργανώσεων, ούτε και για τις εκλογικές διαδικασίες στα δευτεροβάθμια όργανα. Όλες οι ενέργειες και οι διαδικασίες της προσωρινής διοίκησης χαρακτηρίζονται από την καθαρότητα και τη διαφάνεια.

Αυτή τη στιγμή υπάρχει πλήρες αρχείο των οργανώσεων-μελών της ΑΔΕΔΥ, με όλα τα απαραίτητα στοιχεία (καταστατικό, μητρώο μελών κ.λπ.) και είναι στη διάθεση κάθε οργάνωσης - μέλους οποιοδήποτε στοιχείο την αφορά και την ενδιαφέρει.

Και στον οικονομικό τομέα, παρά το χάος που παραλάβαμε, κατορθώσαμε να σημειώσουμε επιτυχία. Εξοφλήσαμε τα μεγάλα χρέη, δίνοντας προτεραιότητα στο θέμα της μισθοδοσίας των υπαλλήλων της ΑΔΕΔΥ και ανταποκριθήκαμε στις απαιτήσεις της οργάνωσής μας. Και αντί για χρέη αφήνουμε στη νέα διοίκηση που θα εκλεγεί περίπου 1.000.000 δρχ. υπόλοιπο.

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονίσουμε και να επισημάνουμε την ανταπόκριση των οργανώσεων και των μελών τους στην έκκλησή μας για την έκτακτη οικονομική εισφορά των 100 δρχ.

Παράλληλα με την εκκαθάριση των μητρώων και την προετοιμασία και οργάνωση του συνεδρίου αντιμετωπίσαμε και τα κυρίαρχα δημοσιοϋπαλληλικά αιτήματα. Και στον τομέα αυτό, παρά τις πολλές δυσκολίες, προχωρήσαμε αρκετά καλά.

Έτσι σήμερα μπορούμε να αναφέρουμε ότι προωθήσαμε ή και λύσαμε αρκετά. Μερικά μάλιστα απ' αυτά υπήρξαν βασικά και μακροχρόνια αιτήματα των Δ.Υ. όπως είναι:

1. - Η διαδοχική ασφάλιση. Το αίτημα αυτό ήδη βρήκε τη λύση του και σήμερα είναι νόμος. Στο θέμα αυτό δόθηκε λύση που ικανοποιεί τους ενδιαφερόμενους.
2. - Η νομοθετική κατοχύρωση της συμμετοχής αντιπροσώπων μας στα Υπηρεσιακά Συμβούλια.
3. - Η νομοθετική πρόβλεψη για συγκρότηση επιτροπής μελέτης μοριοποιημένου συστήματος μεταθέσεων.
4. - Η κατάργηση των φακέλων και του Ν.Δ. 64/74.
5. - Η συγκρότηση επιτροπής που θα επεξεργαστεί ένα νέο Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα.
6. - Η συμμετοχή της ΑΔΕΔΥ με 2 εκπροσώπους της στην Επιτροπή Ενιαίου Μισθολογίου - Βαθμολογίου.
7. - Η εξαγγελία από τον Πρωθυπουργό για εφαρμογή του Ενιαίου Μισθολογίου - Βαθμολογίου από το 1984 κ.ά.

Η δρομολόγηση για λύση τόσο βασικών αιτημάτων, αποτελεί σπουδαία κατάκτηση του συνδικαλιστικού μας κινήματος.

Για την προώθηση όλων αυτών και άλλων αιτημάτων πραγματοποιήσαμε μια σειρά συναντήσεων με τους αρμόδιους υπουργούς της κυβέρνησης και υποβάλαμε έγγραφα και υπομνήματα με προτάσεις και συγκεκριμένες θέσεις που επεξεργαστήκαμε στην Ε.Ε. και το Γ.Σ. Πέρα από τις ενέργειές μας αυτές προγραμματίσαμε και πραγματοποιήσαμε συγκεντρώσεις Δ.Υ. στα κυριότερα αστικά κέντρα της χώρας.

«...Έτσι κάναμε συγκεντρώσεις στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, Καβάλα, Αλεξανδρούπολη, Βέροια, Κοζάνη, Λάρισα, Βόλο, Λαμία, Αγρίνιο, Γιάννενα, Πάτρα, Τρίπολη, Ηράκλειο, Χανιά και Ρέθυμνο. Στις συγκεντρώσεις αυτές μίλησαν μέλη της Ε.Ε. της ΑΔΕΔΥ. Τέτοιες συγκεντρώσεις από την ΑΔΕΔΥ για ενημέρωση των Δ.Υ., του πολιτικού κόσμου και της κοινής γνώμης έγιναν για πρώτη φορά...»

Έτσι κάναμε συγκεντρώσεις στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, Καβάλα, Αλεξανδρούπολη, Βέροια, Κοζάνη, Λάρισα, Βόλο, Λαμία, Αγρίνιο, Γιάννενα, Πάτρα, Τρίπολη, Ηράκλειο, Χανιά και Ρέθυμνο. Στις συγκεντρώσεις αυτές μίλησαν μέλη της Ε.Ε. της ΑΔΕΔΥ. Τέτοιες συγκεντρώσεις από την ΑΔΕΔΥ για ενημέρωση των Δ.Υ., του πολιτικού κόσμου και της κοινής γνώμης έγιναν για πρώτη φορά.

Επισκεφθήκαμε όλα τα κόμματα και συζητήσαμε μαζί τους τα προβλήματα των Δ.Υ. και της δημόσιας διοίκησης, δώσαμε συνεντεύξεις και ανακοινώσεις στον τύπο, ο οποίος, πρέπει να σημειώσουμε και απ' αυτή τη θέση να ευχαριστήσουμε τους φίλους δημοσιογράφους, πρόβαλε σε πολύ ικανοποιητικό βαθμό κάθε φορά αυτό που είχε να πει ή να πιάξει η ΑΔΕΔΥ.

Άλλες δραστηριότητες

Όμως δεν περιορίσαμε τις δραστηριότητες μας αποκλειστικά σε στενό κλαδικό επίπεδο. Με μια αντίληψη ευρύτερη για το ρόλο που πρέπει και μπορεί να παίξει ένα πολιτικοποιημένο συνδικαλιστικό κίνημα:

- Οργανώσαμε μαζί με την ΓΣΕΕ τον κοινό γιορτασμό της πρωτομαγιάς, κάτι που για πρώτη φορά έγινε στην ιστορία της ΑΔΕΔΥ. Το γεγονός αυτό χαιρετίστηκε από τους εργαζόμενους και στον τύπο.
- Πήραμε μέρος και πρωτοβουλίες σε εκδηλώσεις για την ειρήνη και τον αποπλισμό.
- Οργανώσαμε μαζί με τη ΓΣΕΕ μεγάλη εκδήλωση στο Σύνταγμα για τις αμερικανικές βάσεις.
- Οργανώσαμε μαζί με τη ΓΣΕΕ και την ΕΦΕΕ συγκέντρωση στα Προπύλαια του Πανεπιστημίου Αθηνών για τη συμπλήρωση 10 χρόνων από την επιβολή της δικτατορίας στη Χιλή και 3 χρόνων στην Τουρκία και τη συμπλήρωση 1 χρόνου από τη σφαγή των Παλαιστινίων στα στρατόπεδα Σάμπρα και Σατίλα. Ακόμα συμπαρασταθήκαμε με έγγραφα, ανακοινώσεις στο λαό της Νικαράγουα και σε άλλες περιπτώσεις.
- Πήραμε μέρος, για πρώτη φορά, στο γιορτασμό του Πολυτεχνείου και στην πορεία προς την Αμερικανική Πρεσβεία.
- Πήραμε θέση πάνω στο σχέδιο νόμου για την υγεία, και στη συζήτηση που οργάνωσε η ΕΡΤ για το θέμα αυτό.
- Οργανώσαμε το πρώτο πανελλαδικό σεμινάριο συνδικαλιστικών στελεχών στις 26 και 27 Νοέμβρη 1983 με θέμα "Παραγωγικότητα στη Δημόσια Διοίκηση" στο οποίο πήραν μέρος στελέχη απ' όλες τις οργανώσεις - μέλη της ΑΔΕΔΥ και άλλοι.
- Έχουμε προγραμματίσει σε συνεργασία με τη Νομαρχιακή Επιτροπή Λαϊκής Επιμόρφωσης της Νομαρχίας Αττικής μια σειρά συνδικαλιστικών σεμιναρίων που στις προσεχείς μέρες θ' αρχίσουν να λειτουργούν.
- Συμμετείχαμε σε πολλές εκδηλώσεις που οργάνωσαν διάφοροι φορείς και οργανώσεις ύστερα από πρόσκλησή τους και κάναμε γενικά αισθητή την παρουσία της ΑΔΕΔΥ.
- Κάναμε το πρώτο βήμα για τη συμμετοχή μας στη διαμόρφωση της εισοδηματικής πολιτικής. Σε πρώτη φάση είχαμε μια 24ωρη συνεργασία με τον Υπουργό Εθνικής

Οικονομίας και τον υπουργό Οικονομικών. Για το ίδιο θέμα είχαμε επίσης πολύωρη συνεργασία με τον Υπουργό Προεδρίας Κυβερνήσεως.

- Συμμετείχαμε στις γνωμοδοτικές επιτροπές και τα συμβούλια για τις κοινωνικοποιήσεις.
- Κάναμε 10λεπτη στάση εργασίας συμμετέχοντας στον αγώνα για την ειρήνη και τον αφοπλισμό.
- Κάναμε κοινό διάβημα μαζί με τη ΓΣΕΕ και επιδώσαμε ψήφισμα στο Ζάππειο στη Σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών της ΕΟΚ, ενισχύοντας την προσπάθεια της Κυβέρνησης για την αναβολή εγκατάστασης των πυραύλων Πέρσιγκ 2 και Κρουζ και την παράταση των συνομιλιών της Γενεύης, για ένα διμηνό.
- Τέλος σε κάθε περίπτωση δεν πάψαμε να συμπαραστεκόμαστε και να συμπαρατασσόμαστε στον αγώνα του αδελφού κυπριακού λαού για την ανεξαρτησία και εδαφική ακεραιότητα της Κύπρου, για την ανάκληση της απόφασης ανακήρυξης του ψευδοκράτους του Ντεκτάς και την αποχώρηση των στρατευμάτων κατοχής.

Οι παραπάνω δραστηριότητες της προσωρινής διοίκησης της ΑΔΕΔΥ δεν είναι οι μοναδικές και ούτε αναπτύσσονται σε έκταση. Αποτελούν γενικές μόνο γραμμές και δείχνουν τα πλαίσια μέσα στα οποία κινήθηκε η διοίκησή μας.

«...Βρισκόμαστε σήμερα μπροστά στο πρώτο γνήσιο, δημοκρατικό, μαζικό και αντιπροσωπευτικό συνέδριο στην ιστορία της ΑΔΕΔΥ και είναι πίστη μας ότι θ' αποτελέσει ιστορικό σταθμό για το συνδικαλιστικό κίνημα των δημοσίων υπαλλήλων...»

Δεν παραλείπουμε να σημειώσουμε ότι η προσωρινή διοίκηση για να φτάσει στο συνέδριο μέσα στο διμηνό που είχε στη διάθεσή της και να προωθήσει τόσο δύσκολα και πολύπλοκα θέματα όπως για παράδειγμα το Ενιαίο Μισθολόγιο - Βαθμολόγιο δούλεψε με μια πρωτοφανή ένταση κι ένα ρυθμό πολύ γρήγορο, παρόλο που τους πρώτους μήνες έχασε πολύτιμο χρόνο εξαιτίας του οικονομικού προβλήματος που της έδενε τα χέρια, και της πλήρους έλλειψης αρχείου και οργάνωσης, που την ανάγκαζε να ψάχνει στα σκοτεινά. Ένα δείγμα αυτής της έντασης και του ρυθμού είναι και ο αριθμός των συνεδριάσεων που καταχωρήθηκαν στο βιβλίο πράξεων. Έχουν καταχωρηθεί σ' αυτό το διμηνό στο βιβλίο πρακτικών 45 συνεδριάσεις, που σημαίνει 6 συνεδριάσεις περίπου κατά μέσο όρο το μήνα. Θα πρέπει ακόμα να αναφέρουμε ότι και το Γ.Σ. συνεδρίασε όλους τους μήνες και οι συνεδριάσεις του πολλές φορές κρατούσαν ολόκληρη τη μέρα.

Η διοίκησή μας αισθάνεται βαθιά ικανοποίηση γιατί οι προσπάθειές της δικαιώνουν τις προσδοκίες των Δ.Υ. Βρισκόμαστε σήμερα μπροστά στο πρώτο γνήσιο, δημοκρατικό, μαζικό και αντιπροσωπευτικό συνέδριο στην ιστορία της ΑΔΕΔΥ και είναι πίστη μας ότι θ' αποτελέσει ιστορικό σταθμό για το συνδικαλιστικό κίνημα των δημοσίων υπαλλήλων.

Αθήνα, 1η Δεκέμβρη 1983».

Θέσεις των παρατάξεων

Νίκος Καρανάσος
ΔΑΚΔΥ

«... Η Δημοκρατική Ανεξάρτητη Κίνηση Δημοσίων Υπαλλήλων - ΔΑΚΔΥ, έχοντας υπόψη της: 1) τις μεθοδεύσεις των διορισμένων της ΑΔΕΔΥ για τη δήθεν κάθαρση του συνδικαλισμού με νομικίστικες διαδικασίες, 2) το ότι στο συνέδριο δεν αντιπροσωπεύονται οι δημόσιοι υπάλληλοι ούτε ποιοτικά, αφού όπως ξέρουμε είναι συνέδριο κατεξοχήν εκπαιδευτικών, ούτε ποσοστικά, αφού όπως ξέρουμε αντιπροσωπεύονται μόνο τα 2/5 των δημοσίων υπαλλήλων, 3) τον αυθαίρετο και απαιτιολόγητο καθορισμό του εκλογικού μέτρου, 375, που σκοπό έχει τον αποκλεισμό πολλών οργανώσεων και σωματείων απ' το συνέδριο και 4) την απαράδεκτη τακτική να μην δοθούν τα πεπραγμένα για μελέτη στις παρατάξεις πριν από εύλογο χρόνο, καταγγέλει το συνέδριο της ΑΔΕΔΥ από 1-4 Δεκεμβρίου του '83 ως μη γνήσιο και μη αντιπροσωπευτικό...

Δηλώνει, επειδή πιστεύει πως η κάθαρση του συνδικαλισμού είναι εσωτερική υπόθεση και ότι είναι αναφαίρετο δικαίωμα όλων των δημοσίων υπαλλήλων να αντιπροσωπεύονται στο ανώτερο συνδικαλιστικό τους όργανο, ότι θα συμμετάσχει στο συνέδριο με σκοπό: 1) να βάλει φραγμό σε αυτούς που προσπαθούν να το αλλώσουν, 2) να αγωνιστεί για την εξυγίανση μέσα στην ΑΔΕΔΥ με εσωτερικές συνδικαλιστικές διαδικασίες, 3) να άρει την αδικία της μη αντιπροσωπεύσεως όλων των δημοσίων υπαλλήλων.

Η ΔΑΚΔΥ θα κρίνει ποιες από τις ενέργειες του συνεδρίου θα υπηρετούν και θα προωθούν τους παραπάνω σκοπούς, όπου και θα συμμετέχει και ποιες θα αποβλέπουν στην άλωση του συνδικαλισμού, στις οποίες θα δεχτεί να γίνει μέτοχος. Αλλά θα τις καταγγέλει προς κάθε κατεύθυνση...».

Γιώργος Μπούζας
ΑΚΕΑ-Σ

«... Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Η Ανανεωτική Κίνηση Εργαζομένων στο Δημόσιο, χαιρετίζει το πρώτο δημοκρατικό συνέδριο της ΑΔΕΔΥ, ένα συνέδριο, στο οποίο ακολουθήθηκαν διαδικασίες δημοκρατικές, διαδικασίες μέσα στα πλαίσια της συνδικαλιστικής τακτικής, διαδικασίες που θα διασφάλιζαν όσο το δυνατόν ένα συνέδριο γνήσιο και αντιπροσωπευτικό.

Εύχεται η Ανανεωτική Κίνηση οι εργασίες και τα πορίσματα του συνεδρίου αυτού να αποβούν προς όφελος των δημοσίων υπαλλήλων ειδικότερα και ολόκληρου του ελληνικού λαού γενικότερα.

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,

Τον Απρίλη του '83 με την 420 απόφαση του Άρειου Πάγου κλείνει για το δημοσιοϋπαλληλικό συνδικαλιστικό κίνημα μία εποχή και ανοίγει μία άλλη. Πραγματικά με το διορισμό σύμφωνα με την παραπάνω απόφαση της προσωρινής διοίκησης, στο τρίτοβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο των δημοσίων υπαλλήλων δόθηκε τέρμα σε μία ανώμαλη εποχή, που κράτησε 38 ολόκληρα χρόνια από το '45 ως το '83...».

«... Σε αυτά τα χρόνια οι συντηρητικές και αντιδραστικές δυνάμεις που κατά κανόνα διακυβέρνησαν τον τόπο μας είχαν εγκλωβίσει το συνδικαλιστικό κίνημα μέσα σε ένα πλαίσιο πολυδαίδαλο και αυταρχικό, το οποίο επέτρεπε στις δυνάμεις αυτές,

χρησιμοποιώντας νόθες και αντιδημοκρατικές διαδικασίες να προωθούν στα όργανα διοίκησης των συνδικαλιστικών οργανώσεων ηγεσίες τέτοιες, που απεμπολώντας κάθε στιγμή τα συμφέροντα των εργαζομένων εφάρμοζαν πιστά με πλουσιοπάροχα βέβαια ανταλλάγματα τις εντολές των αντιδραστικών και συντηρητικών αυτών δυνάμεων.

Οι ηγεσίες αυτές ξεκομμένες τελείως από το σύνολο των εργαζομένων στο δημόσιο κρατούσαν σε πλήρη άγνοια τη βάση για το κάθε τι που μαγειρευόταν σε εξωσυνδικαλιστικά κέντρα αποφάσεων, μεθοδεύοντας και πετυχαίνοντας την πολυδιάσπαση του συνδικαλιστικού κινήματος, την απομαζικοποίηση και αδρανοποίησή του, διαμορφώνοντας τελικά μία κατάσταση που μόνο τα συμφέροντα και την πολιτική της άρχουσας τάξης εξυπηρετούσε.

Σε όλο αυτό το διάστημα, βέβαια, μέσα από τεράστιες δυσκολίες, τη βία και τη νοθεία, την πίεση και την καταπίεση, την εξαγορά συνειδήσεων και τη ρουσφετολογία, τη διατρέβλωση των γεγονότων και την κινδυνολογία, το συνδικαλιστικό κίνημα δεν έπαψε να υπάρχει με τις όποιες βέβαια ατέλειες παρουσίαζε στην οργάνωση και τη δράση.

Ζυμωμένες οι δημοκρατικές εργατικές δυνάμεις με τους μακροχρόνιους αγώνες για εθνική ανεξαρτησία και δημοκρατία, για πολιτική απελευθέρωση και κοινωνική δικαιοσύνη, συνέχιζαν τον αγώνα τους, συνειδητοποιώντας καθημερινά όλο και περισσότερο την ταξική τους συνείδηση και κατακτώντας καινούργια μετερίζια άλλοτε μικρά και άλλοτε μεγάλα, απ' τα οποία πολεμούσαν με μεγαλύτερη ασφάλεια και περισσότερο πείσμα το ταξικό τους αντίπαλο.

Παρόντες οι Έλληνες δημόσιοι υπάλληλοι σε όλους τους εθνικοαπελευθερωτικούς, πολιτικούς και κοινωνικούς αγώνες του λαού μας, παραμέρισαν τις πουλημένες και ξενοκίνητες ηγεσίες τους και δένονταν σφιχτά με το ευρύτερο λαϊκό μας κίνημα στο βωμό του οποίου πρόσφεραν όχι λίγες θυσίες.

Και σε αυτήν ακόμα την πιο μαύρη περίοδο, την περίοδο της Χούντας, παρά τις φυλακίσεις και τις εξορίες, τα βασανιστήρια και τις δολοφονίες στάθηκαν ορθοί στο σύνολό τους και προχώρησαν μπροστά αφήνοντας πίσω τους οικτρή μειοψηφία τις ηγεσίες τους, που πρόσφεραν γη και ύδωρ στη λαομίσητη Χούντα.

Σε τούτη την περίοδο βρίσκονται στην ηγεσία της ΑΔΕΔΥ συνδικαλιστές, σαν τον Ζαφείρη, Παπαμιχαλόπουλο: Μιχάλη Παπακώστα, γενικό γραμματέα, Καραθανάση Νικόλαο, Θανάση Νικόλαο και άλλους. Πολλοί απ' αυτούς με νόθες διαδικασίες, με σωματεία σφραγίδες και άλλα παρόμοια παραμένουν στην ηγεσία του τριτοβάθμιου συνδικαλιστικού οργάνου των δημοσίων υπαλλήλων και μετά τη μεταπολίτευση απεμπολώντας και πάλι τα συμφέροντα του δημοσιοϋπαλληλικού κόσμου.

Απ' τη μεταπολίτευση όμως και τις εκλογές του Οκτώβρη του '81 το δημοσιοϋπαλληλικό συνδικαλιστικό κίνημα μπαίνει ουσιαστικά στην πρωτοπορία και διαδραματίζει ενεργό και αποφασιστικό ρόλο στο ευρύτερο λαϊκό κίνημα βοηθώντας έτσι στην ήττα της δεξιάς και τη νίκη των δημοκρατικών δυνάμεων...».

Θ. Νίκας
ΑΔΕΔΥ

«... Αγαπητοί συνάδελφοι δημόσιοι υπάλληλοι, χαιρετίζω και εγώ από την πλευρά μου το 25ο συνέδριο της ΑΔΕΔΥ και εύχομαι να ικανοποιήσει τις ελπίδες και τις προσδοκίες των δημοσίων υπαλλήλων όλων μας.

Η κριτική, την οποία θα κάνουμε θα είναι καλόπιστη, γιατί μέσα από την καλόπιστη κριτική θα γεφυρώσουμε ή δεν θα διαιωνίσουμε τις αντιθέσεις, τις οποίες έχουμε και τελικά θα εξυπηρετήσουμε το συμφέρον μας.

Η κριτική μου επίσης θα προσπαθήσω να είναι αντικειμενική. Όσο μπορώ να είναι αντικειμενική, γιατί τα στοιχεία τα οποία είχα στη διάθεσή μου στην επαρχία εκεί, στην Καλαμάτα που μένω, είναι πάρα πολύ λίγα, και έτσι με μεγάλη χαρά θα χαρώ τη διόρθωση, αν τυχόν πέσω σε κάποια σφάλματα απ' τους συναδέλφους του προεδρείου της ΑΔΕΔΥ.

Κύριοι συνάδελφοι, το μεγαλύτερο μέρος του απολογισμού της απερχόμενης διοίκησης της ΑΔΕΔΥ είναι αφιερωμένο στην κριτική του συμβουλίου, το οποίο κατέπεσε ύστερα από την απόφαση του Αρείου Πάγου.

Ο υποφαινόμενος δεδομένων των θέσεών του στις 4 γενικές συνελεύσεις της ΟΛΜΕ σαν αντιπρόσωπος είναι ο τελευταίος, ο οποίος θα κάνει τον απολογητή εδώ των πράξεων ή των παραλείψεων της διοίκησης, η οποία κατέπεσε.

Ένα μόνο θέλω να πω. Στο οικονομικό θέμα, γεννιούνται εδώ πέρα κάποια ερωτήματα. Και το πρόβλημα είναι το εξής: Αν υπήρξαν ατασθαλίες, γιατί το απερχόμενο Δ.Σ. της ΑΔΕΔΥ δεν προσέφυγε στον εισαγγελέα;...».

**Δημήτρης
Αγκαβανάκης
Δημοσιούπαλληλική
Ενότητα**

«... Απ' την πλευρά μας και εμείς χαιρετίζουμε το 25ο συνέδριο της ΑΔΕΔΥ και το θεωρούμε ότι είναι το πιο δημοκρατικό συνέδριο, που έχει γίνει μέχρι τώρα, τα τελευταία χρόνια και πιστεύουμε ότι αυτό το συνέδριο μπορεί να αποτελέσει την απαρχή για τον εκδημοκρατισμό του συνδικαλιστικού κινήματος.

Αγαπητοί συνάδελφοι, ύστερα και απ' την εισήγηση που ακούστηκε, για την οποία η παράταξή μας, η Δημοσιούπαλληλική Ενότητα και μέσα στην Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ εξέφρασε σοβαρές αντιρρήσεις, έχουμε να δηλώσουμε ότι απ' την πλευρά μας, θα κάνουμε μία δημιουργική κριτική τοποθέτηση στο όλο έργο της διοίκησης της ΑΔΕΔΥ στο 8μηνο διάστημα της θητείας της.

Η δική μας κριτική, πρέπει να το γνωρίσουμε αυτό, δεν γίνεται σε σχέση με την προηγούμενη νόθα διοίκηση της ΑΔΕΔΥ, αλλά σε σχέση με τα προβλήματα και τις ανάγκες των εργαζομένων στο δημόσιο, σε σχέση με την ανάπτυξη του συνδικαλιστικού κινήματος των δημοσίων υπαλλήλων. Για μας, σημασία έχει κατά πόσο η απερχόμενη διοίκηση της ΑΔΕΔΥ προώθησε τα προβλήματα των εργαζομένων σωστά και αυτό αποτελεί αν θέλετε τη λιδία λίθο της κριτικής μας.

Αγαπητοί συνάδελφοι, σωστά η διοίκηση έδωσε την εικόνα της αποδιοργάνωσης που επικρατούσε στην ΑΔΕΔΥ και της κατάστασης στο δημοσιούπαλληλικό συνδικαλιστικό κίνημα. Και όλοι γνωρίζουμε πως σε αυτή την αποδιοργάνωση, στην πολυδιάσπαση και στον κατακερματισμό με τις νόθες εκλογικές διαδικασίες έβρισκαν πρόσφορο έδαφος για να διατηρούνται επί χρόνια και να ευνοχίζονται το δημοσιούπαλληλικό συνδικαλιστικό κίνημα οι διάφοροι πιστοί υπηρέτες των συμφερόντων της άρχουσας τάξης.

Δεν νομιμοποιούνται επομένως σήμερα αυτοί οι εκφραστές του συντηρητισμού και η ηγεσία τους να μεταμφιέζονται σε προστάτες των συμφερόντων των δημοσίων υπαλλήλων και του δημοσιούπαλληλικού συνδικαλιστικού κινήματος.

Εδώ συνάδελφοι καλούμαστε σήμερα να εξετάσουμε το συγκεκριμένο έργο της δμηνης θητείας της Ε.Ε. και του Γ.Σ. της ΑΔΕΔΥ, χωρίς βέβαια να παραγνωρίζουμε το χαρακτήρα που είχε ο διορισμός των παραπάνω οργάνων, παίρνοντας όμως υπόψη και το καθοριστικό παράγοντα του συσχετισμού των δυνάμεων σε αυτό.

Ερχόμαστε δηλαδή σήμερα να κρίνουμε την πολιτική και την τακτική, που ακολούθησε η ηγεσία της ΑΔΕΔΥ για την προώθηση των οικονομικών δημοσιοϋπαλληλικών αιτημάτων για τη λύση των προβλημάτων του εκδημοκρατισμού της δημόσιας διοίκησης και του συνδικαλιστικού κινήματος, για τη θεσμοθέτηση ουσιαστικής και πραγματικής συμμετοχής των δημοσίων υπαλλήλων στα κέντρα λήψης των αποφάσεων που τους αφορούν για τη διεκδίκηση των μικρών και μεγάλων δημοσιοϋπαλληλικών αιτημάτων.

Ξεκινώντας από το βασικό πανδημοσιοϋπαλληλικό αίτημα του ενιαίου μισθολογίου - βαθμολογίου, πρέπει να πω, αφού καταλήξαμε σαν ΑΔΕΔΥ στις γνωστές βασικές αρχές και αφού τις υποβάλαμε στην κυβέρνηση με ευθύνη της πλειοψηφούσας παράταξης περιμέναμε παθητικά τις συλλογικές αποφάσεις.

Τα μέλη της παράταξής μας, της δημοσιοϋπαλληλικής ενότητας μέσα στα όργανα της ΑΔΕΔΥ επανειλημμένα πρότειναν συγκεκριμένο πρόγραμμα αγωνιστικής διεκδίκησης, για κατάκτηση του ενιαίου μισθολογίου - βαθμολογίου, που πάντα όμως συναντούσε την άρνηση της πλειοψηφίας...».

«... Κανείς δεν αμφισβητεί πως οι αποφάσεις που πήρε η διοίκηση της ΑΔΕΔΥ για συμμετοχή των δημοσίων υπαλλήλων σε διάφορες φιλειθνηκές, αντιμπερριαλιστικές εκδηλώσεις και συμπαράσταση στους αγωνιζόμενους λαούς της Χιλής, της Νικαράγουα και της Τουρκίας, κλπ. πέρα από την αξία τους αυτή καθεαυτή προσανατολίζουν τους δημόσιους υπάλληλους σε μία σωστή θεώρηση των γενικότερων ζητημάτων και γι' αυτό όλες οι ενέργειες πρέπει να βρουν και συνέχεια.

Θα πρέπει όμως να πούμε, πως η σημερινή απερχόμενη διοίκηση της ΑΔΕΔΥ με την ευθύνη κάποιων αποφάσεων που πήρε με τους δοσμένους συσχετισμούς δεν ανταποκρίθηκε όσο ήταν ανάγκη και όσο έπρεπε και όσο μπορούσε στις προσδοκίες των εργαζομένων στο δημόσιο.

Είναι ανάγκη και θα είναι πολύτιμο για το δημοσιοϋπαλληλικό συνδικαλιστικό κίνημα να κατανοήσουμε όλοι ότι μία λογική σύμπλευσης με την κυβέρνηση ή δήθεν ουδετερότητας ή μικροπαραταξιακών επιλογών και σκοπιμοτήτων σε ζητήματα, που αφορούν τους εργαζόμενους ζημιώνουν τα ζητήματα των εργαζομένων, ενώ τα προβλήματα οξύνονται και αδυνατίζει η δυναμική παρέμβαση του συνδικαλιστικού κινήματος.

Για μας εκείνο που προέχει είναι η ανάκτηση της εμπιστοσύνης των δημοσίων υπαλλήλων στην ΑΔΕΔΥ. Και για να γίνει αυτό είναι ανάγκη η ΑΔΕΔΥ να καταξιωθεί με τα έργα της. Με τον αγωνιστικό της προσανατολισμό και με το διεκδικητικό πρόγραμμά της, που θα ενώνει όλους τους δημόσιους υπάλληλους στον αγώνα για τα αιτήματά τους.

Ύστερα απ' τα παραπάνω έχουμε να πούμε πως η διοίκηση της ΑΔΕΔΥ με τις αποφάσεις, που πήρε το δμηνο διάστημα της θητείας της δεν ανταποκρίθηκε σε ρόλο που έπρεπε να παίξει σαν κορυφαία οργάνωση των δημοσίων υπαλλήλων. Γι' αυτό η παράταξή μας, η δημοσιοϋπαλληλική ενότητα θα καταψηφίσει τα πεπραγμένα της διοίκησης της ΑΔΕΔΥ.

Μανόλης Μπαλάς
ΠΑΣΚ

Παράλληλα, συνάδελφοι, θέλουμε να σας καλέσουμε και απ' αυτό το βήμα σε κοινούς αγώνες για λύση όλων εκείνων των αιτημάτων, που μας ένωσαν παλιότερα και που σήμερα περιμένουν τη λύση τους...».

«... Συνάδελφοι, η Πανελλήνια Αγωνιστική Συνδικαλιστική Κίνηση των δημόσιων υπαλλήλων, στο ξεκίνημα της τοποθέτησής της σχετικά με τον απολογισμό της απερχόμενης διοίκησης, απευθύνει θερμό αγωνιστικό χαιρετισμό σε όλους τους συνέδρους που βρίσκονται εδώ αλλά και σε όλους τους δημόσιους υπάλληλους και δηλώνει τη πρόθεσή της να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, και να συμβάλει θετικά στο μέτρο της ευθύνης που της αναλογεί για τον προσδιορισμό ύψους και ποιότητας των διαδικασιών που θα προδικάζουν ένα συνέδριο ουσίας αλλά κύρια μία δημιουργική πορεία του δημοσιοϋπαλληλικού συνδικαλιστικού κινήματος.

Συνάδελφοι, ο αντικειμενικός στόχος αυτής της συγκεκριμένης εισήγησης είναι να κάνει κριτική στη δράση της απερχόμενης διοίκησης. Σύγχρονα όμως, κρίνεται από πλευράς μας σκόπιμη μία σύντομη ιστορική αναφορά στην πορεία του συνδικαλιστικού κινήματος στη χώρα μας και ειδικότερα του δημοσιοϋπαλληλικού συνδικαλιστικού κινήματος.

Η ιστορική αυτή αναφορά γίνεται για τη δημιουργία μίας πλήρους αντίληψης κρίσης και βοηθάει στην υιοθέτηση της άποψης, που εισηγούμαστε και προτείνουμε πως ο σημερινός απολογισμός διαφοροποιείται ποιοτικά από κάθε άλλο παλιότερο και αποτελεί τομή στο δημοσιοϋπαλληλικό συνδικαλιστικό κίνημα, από πολιτική και συνδικαλιστική άποψη.

Και πρέπει να γίνει παράλληλα σαφές πως ο προσδιορισμός και η προσέγγιση στο ρόλο που καλείται να παίξει το συνδικαλιστικό κίνημα σήμερα αντλείται από την αναφορά στις ιστορικές εμπειρίες και μνήμες αλλά και την αντικειμενική διάγνωση της σημερινής κοινωνικο-πολιτικής κατάστασης και κοινωνικής φύσης της εξουσίας.

Συνάδελφοι, το συνδικαλιστικό κίνημα στην Ελλάδα απ' τις πρώτες εργατικές συσπειρώσεις στη Σύρο το 1879 αλλά και ιδιαίτερα το δημοσιοϋπαλληλικό συνδικαλιστικό κίνημα από την οργάνωση της ομοσπονδίας των δημόσιων υπάλληλων έχει περάσει από περίοδο έντονων διεκδικητικών αγώνων αλλά και έντονων αδυναμιών.

Έτσι με αυτούς τους αγώνες, βοήθησε στην προώθηση της οργανωτικής διάρθρωσης στη διασφάλιση ενός ανεκτού βιοτικού επιπέδου στη διαμόρφωση μιας συνείδησης απειλής και μόνο των μηχανισμών της εξάρτησης.

Δεν κατόρθωσε όμως να δημιουργήσει μία ενιαία πολιτική άποψη και να προσδιορίσει μία τακτική που θα δημιουργούσε συνειδήσεις ανατροπής του συστήματος και θα έβαζε τα θεμέλια μιας διαδικασίας στόχευσης σε θεσμικές αλλαγές στην προοπτική της ριζικής αλλαγής της ελληνικής κοινωνίας.

Οι παράγοντες, που υπαγόρευαν μία τέτοια πορεία βρίσκονται έξω απ' το σώμα του συνδικαλιστικού κινήματος. Γιατί οφείλονται σε κρατικούς παρεμβατισμούς, σε μεθοδευμένους κατακερματισμούς, σε μεθοδεύσεις παράνομες, σε καθοδηγούμενες επιδοματικές πολιτικές, σε νομικά πλέγματα, που ασφυκτιούσαν και δεν άφηναν το κίνημα να αναπτυχθεί.

Ειδικότερα για το δημοσιοϋπαλληλικό συνδικαλιστικό κίνημα όπως και προηγούμενα αναφέρθηκε απ' την ίδρυση της συνομοσπονδίας το 1928 παρουσίασε και αυτό την ίδια πορεία...».

«... Συνάδελφοι, είναι γνωστό, ότι μετά την πτώση της δικτατορίας είναι γεγονός ότι παρατηρείται μία διεύρυνση του πολιτικού φάσματος και μία πρόσκαιρη ελευθερία στη διακίνηση των ιδεών. Όμως αυτό ήταν ένα μικρό διάλειμμα.

Μέσα σε αυτό το διάστημα το συνδικαλιστικό κίνημα αρχίζει να διαμορφώνει μία συνείδηση και βάζει ζητήματα εξυγίανσης και εκδημοκρατισμού της κρατικής μηχανής παρέμβασης σε θεσμούς. Οι κυβερνήσεις της δεξιάς, που ακολούθησαν δεν έκαναν τίποτε άλλο από το να αναπαράγουν το ίδιο ύφος, το ίδιο καθεστώς, την ίδια ποιότητα. Αντίθετο πολιτικό κλίμα, αντεργατικό θεσμικό πλαίσιο, 643/77 και 330...».

«... Η διοίκηση, που τοποθετήθηκε με τη σχετική απόφαση του Αρχείου Πάγου και που σήμερα κρίνεται κατάφερε στο δμηνο διάστημα που πέρασε να φέρει σε πέρας ένα τεράστιο έργο αναδιοργάνωσης του τριτοβάθμιου οργάνου και να οδηγήσει όλους εμάς, όλους εσάς, συνάδελφοι σε αυτό το 25ο συνέδριο, που εύστοχα, πολύ εύστοχα αποκαλέστηκε από άλλους 1ο πανδημοσιοϋπαλληλικό δημοκρατικό συνέδριο.

Συνέδριο της ελεύθερης και αποδεικνύεται και αβίαστης έκφρασης της αυστηρής αναλογικής εκπροσώπησης όλων των τάσεων των δημοσίων υπαλλήλων, γνήσιο και αντιπροσωπευτικό...».

«... Και στο σημείο αυτό, συνάδελφοι, η ΠΑΣΚ των δημοσίων υπαλλήλων θέλει να υποβάλει μία πρόταση. Επειδή πιστεύουμε ότι το αρχείο μιας οργάνωσης και ιδιαίτερα τριτοβάθμιας.

Είναι ιστορική η καταγραφή της δράσης της και επόμενα κτήμα κανενός, αλλά όλων των δημοσίων υπαλλήλων, και αν θέλετε ολόκληρου του ελληνικού λαού για τη διατήρηση της ιστορικής του μνήμης και για να μην επαναληφθεί ανάλογο φαινόμενο προτείνουμε η νέα διοίκηση της ΑΔΕΔΥ να αναλάβει πρωτοβουλία και να εξαντλήσει κάθε δυνατότητα για την απόδοση των ευθυνών... για την απόδοση των ευθυνών που θα προκύψουν από τη διερεύνηση του συγκεκριμένου γεγονότος...».

«... Και πρέπει να αποκρουστεί το επιχείρημα πως η αγωνιστικότητα και ο ορισμός του συνδικαλιστικού κινήματος σαν διεκδικητικού, κρίνονται απ' τις φανταχτερές εκδηλώσεις απ' τις υψηλότερες φωνές και να τονιστεί πως σήμερα πια η αγωνιστική και η διεκδικητική ποιότητα του συνδικαλιστικού κινήματος κρίνεται από το αποτέλεσμα.

Συνάδελφοι, όλα τα παραπάνω αποτελούν απάντηση στο χαρακτηρισμό της σημερινής διοίκησης σαν δοτής ή διορισμένης. Τελειώνοντας θα θέλαμε να δηλώσουμε ότι για την ΠΑΣΚ προξενεί λύπη αν όχι αγανάκτηση η επιχειρούμενη υποβάθμιση του 25ου δημοκρατικού συνεδρίου της ΑΔΕΔΥ... μέσα από χαρακτηρισμούς μεταβατικό συνέδριο ή όχι απόλυτα αντιπροσωπευτικό και την αναφορά στο άρθρο 30 του ν. 1254/82 που στόχο έχει να θίξει την αντιπροσωπευτικότητα του συνεδρίου. Οι τέτοιου είδους αφαιρετικές απλουστεύσεις απ' τις δημοκρατικές παρατάξεις και τους εκπροσώπους τους, που μαζί μας χέρι με χέρι έφεραν σε πέρας αυτή την επίπονη διαδικασία, δεν είναι τίποτε άλλο παρά αυτοκατάργηση, αυτοαμφισβήτηση...».

Αποφάσεις

Οι κυριότερες αποφάσεις που πήρε το 25ο συνέδριο ήταν:

Ενιαίο Μισθολόγιο
- Βαθμολόγιο

α. - Συνοπτική αναδρομή στο παρελθόν

Το ενιαίο μισθολόγιο (αλλά και βαθμολόγιο την τελευταία δεκαετία) υπήρξε πάγιο βασικό αίτημα των εργαζομένων στο δημόσιο.

Οι κυβερνήσεις της δεξιάς, που κατά κανόνα διακυβέρνησαν τη χώρα μας, την τελευταία πενήνταετία, κάτω από την πίεση των εργαζομένων, παραχώρησαν κάποια μισθολόγια τα οποία όχι μόνο από την πρώτη εφαρμογή τους δεν ήταν ενιαία, αλλά και μέσα σε 2-3 χρόνια το πολύ, απομακρύνονταν αισθητά και ανέτρεπαν εξ ολοκλήρου τις κάποιες βασικές αρχές, που είχαν θεσμοθετηθεί στην αρχή.

Η εισοδηματική πολιτική της δεξιάς με άλλα λόγια στηριζόταν στην επιδοματική πολιτική μια πολιτική που συνειδητά είχε επιλεγεί από την άρχουσα τάξη, για να διασπά τους εργαζόμενους στο δημόσιο, να τους φέρνει αντιμετώπους πολλές φορές μεταξύ τους και να διασφαλίζει έτσι τα δικά της συμφέροντα.

Οι κλαδικοί αγώνες, έτσι, την παραπάνω περίοδο ήταν ένα σύννηθες φαινόμενο, που καλλιεργούσε ένα συντεχνιακό πνεύμα το οποίο ικανοποιείτο προς στιγμή με τη χορήγηση κάποιου επιδόματος ή κάποιων υπερωριών πλασματικών - τις περισσότερες φορές - ή όχι.

Ας σημειωθεί εδώ ότι το συντεχνιακό πνεύμα υπέθαλπε ακόμη και η όλη δομή του συνδικαλιστικού κινήματος, που υπάρχει δυστυχώς ως σήμερα και που μπορεί και πρέπει να αλλάξει μέσα από ένα οργανωτικό συνέδριο.

Η δομή αυτή στηριζόταν και στηρίζεται ακόμη -κατά κανόνα- στην κατηγοριακή (ΑΤ, ΑΡ, ΜΕ, ΣΕ) διαίρεση των δημοσίων υπαλλήλων με αποτέλεσμα όχι μόνο την έλλειψη της ενότητας και της μαζικότητας των δημοσίων υπαλλήλων αλλά και την αντιδικία πολλές φορές ανάμεσά τους για την καλύτερη μισθολογική ή βαθμολογική τους εξέλιξη.

β. - Η πρόταση της ΑΔΕΔΥ

Το ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο είναι σήμερα ανυποχώρητο αίτημα - και υπεσχημένο από τη σημερινή κυβέρνηση - όλων των δημοσίων υπαλλήλων.

Η σωστή υλοποίηση του αιτήματος αυτού θα αποτελέσει και τη βάση ενότητας του δημοσιούπαλληλικού κόσμου, αλλά και ουσιαστικό μέσο εξυγίανσης και εκδημοκρατισμού της δημόσιας διοίκησης.

Απαραίτητο λοιπόν είναι να εφαρμοστεί το Ε.Μ. από 1-1-84, στοχεύοντας όχι μόνο στην άρση των μισθολογικών διαφορών των Δ.Υ., αλλά και στην οικονομική τους αποκατάσταση.

Για να πετύχει τους δυο παραπάνω στόχους το ενιαίο μισθολόγιο θα πρέπει να είναι δίκαιο, κοινωνικό και απλό.

Πλήρης
αποδέσμευση του
μισθού από το
βαθμό

Είναι αδιανόητο σήμερα να εξαρτάται η μισθολογική εξέλιξη των υπαλλήλων από τις συγκεκριμένες θέσεις που προβλέπονται σε κάθε υπηρεσία και άλλοι μεν να προάγονται βαθμολογικά (και επομένως και μισθολογικά) και άλλοι έχοντας τα ίδια προσόντα με τους πρώτους να μην προάγονται βαθμολογικά - από έλλειψη θέσεων - και επομένως να μην προάγονται και μισθολογικά.

Πιστεύουμε εδώ ότι θα πρέπει να έχει η πολιτεία τη δυνατότητα (με αντικειμενικά και

αξιολογικά κριτήρια, υπηρεσιακά συμβούλια στα οποία θα συμμετέχουν απαραίτητα και εκπρόσωποι των εργαζομένων κ.λπ.) να επιλέγει εκείνους που θα είναι προϊστάμενοι σε κάποια τμήματα, σε κάποιες διευθύνσεις.

Άλλο λοιπόν ο μισθός και άλλο ο βαθμός· από μισθό έχουν ανάγκη όλοι, από βαθμό όχι.

Γι' αυτό το λόγο και για να πάψει το κινήγημα του βαθμού με τις οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις (εθελοδοουλία, εξάρτηση, αντιδικία κ.λπ.) θα πρέπει οπωσδήποτε να εφαρμοστεί η πλήρης αποδέσμευση του μισθού από το βαθμό.

Ο μισθός στο κατώτατο Μ.Κ. να καλύπτει τις βασικές ανάγκες αξιοπρεπούς διαβίωσης και σε καμία περίπτωση να μην είναι μικρότερος των 30.000 δρχ.

Σύστημα
πρόσληψης

Αντικειμενικό σύστημα πρόσληψης στο δημόσιο και άμεση μονιμοποίηση των εκτάκτων. Ο θεσμός των εκτάκτων είναι ένας ρουσφετολογικός θεσμός, γι' αυτό και θα πρέπει να καταργηθεί.

Πολιτικά
δικαιώματα των
δημοσίων
υπαλλήλων

Τα πολιτικά δικαιώματα πρέπει άμεσα και ακώλυτα να εκχωρηθούν στους δημοσίους υπαλλήλους.

Αυτοδιαχείριση -
κοινωνικός έλεγχος

Στη δημόσια διοίκηση πρέπει να υπάρξει συμμετοχή, αυτοδιαχείριση και κοινωνικός έλεγχος. Γι' αυτό σ' όλα τα υπηρεσιακά συμβούλια και σ' όλα τα επίπεδα πρέπει να υπάρχουν εκπρόσωποι των εργαζομένων.

Οικονομική
αυτοδυναμία

Το συνδικαλιστικό κίνημα των δημοσίων υπαλλήλων πρέπει ν' αποκτήσει οικονομική αυτοδυναμία. Οι πηγές χρηματοδότησης των συνδικαλιστικών οργανώσεων των δημοσίων υπαλλήλων από το πρωτοβάθμιο σωματείο μέχρι και την ΑΔΕΔΥ είναι οι τακτικές μηνιαίες εισφορές των φυσικών μελών των δημοσίων υπαλλήλων».

Αρχαιρεσίες

Η εικόνα που παρουσίασαν οι παραταξιακοί συσχετισμοί στις αρχαιρεσίες του 25ου συνεδρίου είχε ως εξής:

ΠΑΡΑΤΑΞΗ	ΣΥΝΕΔΡΟΙ	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ	ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΑΣΚ-ΔΥ	131	45	12
ΔΑΚΕ-ΔΥ	71	25	0
Δ.Ε	38	13	4
ΑΚΕΔ	5	2	

Η σύνθεση των νέων διοικητικών οργάνων της ΑΔΕΔΥ (Εκτελεστική Επιτροπή, Ελεγκτική Επιτροπή, Γενικό Συμβούλιο) που προήλθαν από τις αρχαιρεσίες του 25ου συνεδρίου παρουσίασε την παρακάτω εικόνα:

Γενικό Συμβούλιο

Τα μέλη του Γ.Σ. στην τριετή θητεία που άρχισε το Δεκέμβρη του '83 έως και το Νοέμβρη του '86 είναι κατά Ομοσπονδία τα παρακάτω:

ΔΟΕ

1. Βλάχος Κων/νος
2. Γούσης Γιώργος
3. Δουδουλιάκης Χρήστος
4. Έξαρχος Θεόδωρος
5. Ιατρού Μιχαήλ
6. Ιωαννίδης Δημήτριος
7. Κοκκινάκης Ιωσήφ
8. Κοντογιάννης Χρήστος
9. Κορομπλής Ελευθέριος
10. Κορυφίδης Χριστόφορος
11. Μπάκας Θωμάς
12. Μπλάνας Αριστείδης
13. Νικολούλης Νίκος
14. Ντουντουλάκης Κώστας
15. Παπαδημητρίου Μαρία
16. Παπαχρήστος Μενέλαος
17. Σαββίδης Δημήτριος
18. Τερζής Αναστάσιος
19. Τσαλγατίδης Παναγιώτης
20. Τσιρωνάς Γιάννης
21. Ψαρολογάκης Κλεάνθης

ΟΛΜΕ

1. Αναγνωστάκης Αλέξανδρος
2. Ατσαβές Γεώργιος
3. Γιατράς Σπύρος
4. Δελημπόκης Ηλίας
5. Δρόσος Λεωνίδα
6. Ευθυμιόπουλος Γιάννης
7. Θεοδωρακόπουλος Φώτης
8. Κακαγιάννης Νίκος
9. Καρανάσος Νίκος
10. Κοτζιούλας Κώστας
11. Μαύρος Παντελής
12. Μητσάκα Μαρία
13. Ξηνταράκος Μιχάλης
14. Οικονόμου Κώστας
15. Τανακίδης Λαέρτης
16. Τζαβέλης Παναγιώτης
17. Τράντος Βασίλειος
18. Τσουρουπάκης Δημήτριος

ΠΟΤΕΔΥ

1. Ξηρουχάκης Νίκος
2. Παναγιώτου Σταύρος
3. Περουτσέας Βαγγέλης
4. Πολίτης Ευστάθιος
5. Τσόκα Αλεξάνδρα

ΟΔΥΕ	1. Αρβανιτίδης Κρίτων 2. Μπουλακάκης Παναγιώτης
ΟΛΤΕΕ	1. Καραμανλής Σταμάτης
ΠΟΥΥ	1. Μωραΐτης Κώστας
ΟΔΕΠΔΥ	1. Ζώγκος Γιάννης
ΠΟΥΤ	1. Καραδήμου Κων/νος 2. Κοσμάς Στυλιανός
ΠΟΔΠ-ΑΕΙ	1. Πάντος Πέτρος
ΟΜΥΛΕ	1. Μαρκίδης Σταύρος 2. Καπράλος Θεοφάνης
ΠΟΔΥΚ-ΜΕ	1. Φιλιππόπουλος Ιωάννης
ΠΟΣΕΥΠ-ΙΚΑ	1. Κούτλας Στυλιανός 2. Στεργίου Γιώργος
ΠΟΜΗΔΟ	1. Ζωΐδης Βασίλης
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΟΥΡΓ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ	1. Θεοδορογιάννης Ανδρέας
ΟΣΥΠΑ	1. Μυλωνάς Γεώργιος
Ο.Ε.Π.Τ.Α.	1. Λαμπρακάκης Νώντας (διαλύθηκε ως Ομοσπονδία)
ΟΚΥΕ	1. Ορφανίδης Νίκος
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠ. ΧΩΡ. ΟΙΚ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ	1. Σπανουδάκης Θεόδωρος
ΠΟΠ-ΑΕΙ	1. Ιωαννίδης Κων/νος
Π.Ο.Υ.Π.Α.Ι.Υ.Σ.	1. Μερχούρης Μποδοσάκης Σημειώνεται ότι στο Γ.Σ. εκλέχτηκαν, επίσης, οι: 1. Παντελεάκος Ηλίας. ΟΛΜΕ, που παραιτήθηκε και αντικαταστάθηκε από τον Λαμπάκη Μιχάλη, ΔΟΕ

**Εκτελεστική
Επιτροπή**

2. Αρχοντάκης Γιάννης. ΟΛΤΕΕ, που παραιτήθηκε και αντικαταστάθηκε από τον Πετρά Γιώργο, των Υγειονομικών ΙΚΑ
3. Τζεβελέκας Βασίλης. ΠΟΔΠ-ΑΕΙ, που παραιτήθηκε και αντικαταστάθηκε από τον Κάτρη Μπάμπη, της Π.Ο.Τ.Υ.

Το 25ο Συνέδριο και το 85μελές Γ.Σ. που προήλθε από τις αοχαιρεσίες της 4-12-83 ανάδειξε, την 17μελη Ε.Ε. της ΑΔΕΔΥ, με την παρακάτω σύνθεση:

Κίτσιος Δημήτρης, πρόεδρος (ΟΛΜΕ)
 Μπαλωμένος Δημήτρης, αντιπρόεδρος (ΟΛΜΕ)
 Πόθος Κυριάκος, αντιπρόεδρος (ΠΟΔΥΓΤ)
 Ιατρίδης Δημήτριος, αντιπρόεδρος (ΔΟΕ)
 Μπαλτάς Μανώλης, γεν. γραμματέας (ΟΔΥΕ)
 Μπούλας Γεώργιος, αναπ. γενικός γραμματέας (ΟΛΜΕ)
 Παντούλας Μιχάλης, ειδικός γραμματέας (ΟΛΜΕ)
 Πολυδωρόπουλος Νίκος, ταμίας (ΠΟΔΥΚΜΕ)
 Αγκαβανάκης Δημήτρης, μέλος (ΔΟΕ)
 Δρόσος Αντώνης, μέλος (ΔΟΕ)
 Ζάγκος Δημήτρης, μέλος (ΠΟΠ - ΑΕΙ)
 Ιορδανίδης Μιχάλης, μέλος (ΟΔΕΠΔΥ)
 Καπράλος Γιάννης, μέλος (ΔΟΕ)
 Λιάσκος Γιάννης, μέλος (ΠΟΤΥ)
 Μπάρλος Σεραφείμ, μέλος (ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ)
 Πετρακόγιαννης Τάσος, μέλος (ΟΛΤΕΕ)
 Χριστόπουλος Χρήστος, μέλος (ΠΟΤΕΔΥ)

**Ελεγκτική
Επιτροπή**

Για την Ελεγκτική Επιτροπή εκλέχτηκαν οι:

1. Αγαθαγγελίδης Κυριάκος
2. Αλεξανδρής Γιώργος
3. Κοκκινόπουλος Παναγιώτης
4. Καρκατζούλης Φώτης και
5. Λαπόρδας Χρήστος

Βιογραφικά Στοιχεία



Δημήτρης Κίτσιος

Πρόεδρος της
Εκτελεστικής
Επιτροπής της
ΑΔΕΔΥ

Ασχολήθηκε με το συνδικαλισμό αμέσως μετά τη μεταπολίτευση ως μέλος και ακολούθως ως πρόεδρος της ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης και συμμετείχε σε κάθε προσπάθεια, την περίοδο εκείνη, για τον εκδημοκρατισμό και την εξυγίανση του συνδικαλιστικού κινήματος. Το 1979 εκλέχτηκε στο διοικητικό συμβούλιο της ΟΛΜΕ, ως απλό μέλος τον πρώτο χρόνο και ως αντιπρόεδρος τα τρία επόμενα χρόνια.

Στο διάστημα 1979-1982 εκπροσώπησε την ΟΛΜΕ στη ΣΕΔΟ η οποία αποτελούσε τη δημοκρατική έκφραση των δημοσίων υπαλλήλων τη στιγμή που στην ηγεσία της ΑΔΕΔΥ υπήρχαν στελέχη της χουντικής διοίκησης.

Πρωτοστάτησε στην προσπάθεια εξυγίανσης της ΑΔΕΔΥ μέσα από συνδικαλιστικές διαδικασίες, μέσω της εκκαθάρισης των μητρώων της, της εγγραφής των οργανώσεων που πληρούσαν τις προϋποθέσεις του νόμου και της πραγματοποίησής, εν τέλει, αντιπροσωπευτικού συνεδρίου.

Η προσπάθεια δεν απέδωσε και ηγήθηκε δικαστικού αγώνα με στόχο τον ορισμό προσωρινής διοίκησης στη θέση της νόθου και αποτελούμενης από τους συνοδοιπόρους της χούντας και διορισμένους απ' αυτήν.

Ο αγώνας αυτός ευοδώθηκε και αναδείχθηκε στη θέση του προέδρου της Εκτελεστικής Επιτροπής της προσωρινής διοίκησης. Σε οκτώ μήνες έγινε η εκκαθάριση των μητρώων, εγγράφηκαν όλες οι οργανώσεις του δημοσίου και πραγματοποιήθηκε το πρώτο γνήσιο, δημοκρατικό και αντιπροσωπευτικό συνέδριο το 1983, στο οποίο αντιπροσωπεύτηκαν 170 χιλιάδες δημόσιοι υπάλληλοι, έναντι 35 - 40 στα προηγούμενα.

Στο συνέδριο αυτό ο Δ. Κίτσιος εκλέχτηκε στη διοίκηση και αναδείχθηκε και πάλι πρόεδρος όπου και παρέμεινε μέχρι και το 1986 οπότε και αποχώρησε και από την ΑΔΕΔΥ και την ενεργό συνδικαλιστική δράση.

Στο διάστημα της συνδικαλιστικής του θητείας ήταν στις προτεραιότητες το μισθολόγιο και βαθμολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων, ο νόμος περί συνδικαλισμού (1264/82), στην επιτροπή του οποίου συμμετείχε, τα πλήρη πολιτικά δικαιώματα των δημοσίων υπαλλήλων, η διαδοχική ασφάλιση, ο Ν.1566/85 για την εκπαίδευση, η συνδικαλιστική οργάνωση των διοικητικών υπαλλήλων στις στρατιωτικές υπηρεσίες και την αστυνομία, η σύσταση της Σχολής Δημόσιας Διοίκησης (στην επιτροπή σύστασης υπήρξε μέλος καθώς και μέλος του πρώτου διοικητικού συμβουλίου της Σχολής), το ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό κ.ά.

Στο διάστημα 1982-1989 συμμετείχε στην Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της ΕΟΚ ως εκπρόσωπος των δημοσίων υπαλλήλων. Υπήρξε μέλος του Ελληνοαραβικού Συνδέσμου και της ΚΕΑΔΕΑ.

Υπήρξε ο πρώτος γραμματέας της ΠΑΣΚ καθηγητών και ο πρώτος γραμματέας της ΠΑΣΚ δημοσίων υπαλλήλων.



Μανόλης Μπαλάς
Γενικός γραμματέας
της Εκτελεστικής
Επιτροπής
της ΑΔΕΔΥ

Προερχόταν από τους δημοτικούς υπαλλήλους. Για πρώτη φορά εκλέχτηκε στην Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ από τους γενικούς συμβούλους που προέκυψαν από το 25ο συνέδριο, το Δεκέμβριο του 1983.

Επανεκλέγεται στην Εκτελεστική Επιτροπή από τους γενικούς συμβούλους που προέκυψαν από το 26ο συνέδριο, το Νοέμβριο του 1986, μέσα από τις γραμμές της ΠΑΣΚ-Δ.Υ.

Λίγες μέρες μετά την εκλογή του μαζί με τον Γ. Καπράλο και τον Μ. Ιορδανίδη αποχωρούν από την ΠΑΣΚ και ιδρύουν τη συνδικαλιστική παράταξη ΣΕΑΚ.



Γιάννης Λιάσκος
Οργανωτικός
γραμματέας της
ΑΔΕΔΥ

Ο Γιάννης Λιάσκος γεννήθηκε στους Κουρκουλούς Ευβοίας, το 1949 και προέρχεται από τους υπαλλήλους του Υπουργείου Οικονομικών.

Για πρώτη φορά εκλέχτηκε στην Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ από τους γενικούς συμβούλους που προέκυψαν από το 25ο συνέδριο, το Δεκέμβριο του 1983.

Διατέλεσε οργανωτικός γραμματέας της ΑΔΕΔΥ και είχε πολύχρονη παρουσία στο συνδικαλιστικό κίνημα.

